

## Knutsel - Waar ben jij God dankbaar voor?

Abram heeft zo lang moeten wachten totdat hij en Sara hun eigen zoon gaan krijgen. Nu is het bijna daar! God heeft Sara beloofd dat zij binnen een jaar een zoon zal krijgen. En dat op hun leeftijd! Abraham en Sara zijn nog ouder dan een oude opa en oma. Wat zullen ze dankbaar zijn geweest voor wat God uiteindelijk hen toch ging geven!



In deze knutselactiviteit kijken we naar waar wij allemaal dankbaar voor kunnen en mogen zijn!

**Bouwsteen:** Knutselen

**Duur:** 15 minuten

### Benodigheden:

- werkbladen
- splitpennen
- scharen
- kleurpotloden en stiften



**Opdracht:** Print voor elk kind een werkblad op stevig karton uit.  
Laat de kinderen de cirkel met de pompoen inkleuren.

**Vraag:** Waar ben jij God allemaal dankbaar voor?

**Opdracht:** Schrijf of teken in de vakjes op de tweede cirkel waar jij God allemaal dankbaar voor bent.

**Vraag:** Kan je alle tien vakjes vullen?

**Opdracht:** Knip beide cirkels uit.  
Leg de beide cirkels op elkaar, prik een gaatje in het midden en bevestig ze aan elkaar met behulp van een splitpen.

Met toestemming overgenomen van <https://craftingthewordofgod.com>

*Ik ben God  
dankbaar voor...*

