

Thuis met het Bijbelverhaal aan de slag...

Beste ouder(s) of verzorger(s),

Deze week hebben we met de kinderen naar het Bijbelverhaal gekeken, waarin God Abram roept om op reis te gaan!



Het Bijbelgedeelte in deze les:

Abram en Sarai wonen al tien jaar in Kanaän. Er is nog steeds geen kind. Sarai heeft een plan. Abram moet haar slavin Hagar als tweede vrouw nemen. Misschien kan zij een kind baren. Hagar wordt zwanger, waardoor de onderlinge relaties veranderen. Hagar toont disrespect naar Sarai en Sarai is wellicht jaloeers.

Abram houdt zich er buiten en Sarai maakt het zo zwaar voor Hagar dat ze vlucht. Niemand komt haar achterna, behalve God die haar ziet en een engel stuurt. De engel zegt dat ze terug moet gaan naar Sarai en haar moet gehoorzamen. De engel belooft haar heel veel nakomelingen. Ze krijgt een zoon die ze Ismaël (God heeft gehoord) moet noemen. Deze zoon zal wild zijn en veel ruzie maken. Hagar antwoordt de engel: U bent een God die mensen ziet, want ik heb gezien dat u mij ook ziet." De bron noemde 'Lachai-Roi' – de Levende die mij ziet.

Hagar gaat terug naar Abram en Sarai. Daar krijgt ze een zoon die door Abram Ismaël wordt genoemd.
(Genesis 16: 1 -16)

Hieronder drie ideeën om thuis met je kind(eren) verder op dit verhaal in te gaan:

1. Leuke dingen over elkaar zeggen

Vertel:

In het verhaal van Hagar ontdekt zij twee hele goede dingen over de Here God: 'God luistert naar ons en God ziet ons!'

Wat is het fijn om positieve dingen over God en over elkaar te ontdekken en benoemen.

Opdracht:

Iedereen zit in een kring of om de tafel. Om de beurt moet je iets leuks of positiefs over degene die naast je zit, zeggen. We gaan net zolang de cirkel rond, totdat we geen leuke en positieve dingen we meer kunnen bedenken

Hoelang kunnen we doorgaan?

2. God die ons altijd ziet...

Vertel:

Hagar ontdekt dat de Here God iemand is die ons altijd ziet. In goede tijden, maar ook in slechte tijd. Als wij blij, boos, verdrietig of heel enthousiast zijn.

Opdracht:

Ga deze week tijdens de maaltijd of tijdens het slapen gaan met je kind(eren) in gesprek over dat de Here God ons altijd ziet.

Vragen:

- Hoe vind je dit dat God ons altijd ziet?
- Hoe zou Hij naar ons kijken, denk je?
- Wanneer is het fijn dat God ons altijd ziet?
- Wanneer vind je dat niet fijn?

3. Samen met elkaar bidden

Vertel:

Hagar ontdekt een nieuwe naam van God: 'Lachai-Roi' – de Levende die mij ziet'

Vraag:

Hoeveel namen van God kunnen wij met elkaar bedenken of herinneren?

Opdracht:

Schrijf deze namen op een stuk papier en lees ze allemaal voor.

Neem de tijd om de Here God te bedanken voor wie Hij is. Laat iedereen een naam kiezen om de Here God voor te bedanken.